

DABAR 2017

GEBEDSBRIEF



ROTS
in de **Branding**

Het thema van dabar is dit jaar: Rots in de Branding.
Iemand waar je van op aan kunt noemen we vaak zo.
Petrus wordt door Jezus ook een rots genoemd. Jij bent Petrus, de rots
waarop Ik Mijn Kerk zal bouwen. (Matt. 16:18a)

Het dabarteam en de pastor mogen ook een rots in de branding zijn op de
camping. Gefundeerd op Jezus, de Rots. Zo kunnen ze sterk staan. Maar op
moeilijke momenten, als de branding hen dreigt te overspoelen, kunnen wij
als gemeente biddend als een muur van gebed om hen heen staan.
Staand op de Rots.
Bid u mee?

Verblijd u altijd. Bid zonder ophouden. Dank God
in alles. Want dat is de wil van God in Christus
Jezus voor u. (1 Thess. 5:16-18)

16 Juli.

Wilt u bidden voor het pastorgezin. Marc en Christien Wilts met hun kinderen, Justin en Yinthe.

En voor het dabarteam: Jos Last, Riko Westerink, Elsbeth Brand, Neline Hogendoorn en Ester Werkman.

Voor een fijne en goede tijd op de camping.

17 Juli.

Wilt u bidden voor Marco en Natasja, de campingeigenaren, die het mogelijk maken dat er dabar op de camping mag zijn. En zo Gods Woord op de camping mag klinken.

19 Juli.

Wilt u bidden voor de dabarcommissie Otterlo, zodat wij het team en het pastorgezin kunnen helpen, begeleiden en ondersteunen tijdens de dabarperiode.

21 Juli.

Bid dat de Heilige Geest de harten van de campinggasten open stelt en mag vullen met Gods Liefde.

18 Juli.

Bid voor gastvrijheid, openheid en oprechte aandacht voor de campinggasten die het pastorgezin ontmoeten.

20 Juli.

De ouderen op de camping. Dat zij hun verhalen, twijfels en vragen durven te delen met de pastor.

22 Juli.

Bid voor eenheid in het team, zodat de verschillende gaven en talenten van elkaar aangevuld en versterkt mogen worden.

23 Juli.

Bid deze zondag voor de tent dienst. Dat de pastor en het team vervuld mogen zijn met de Heilige Geest en Gods Zegen mag uitgaan op de camping.

24 Juli.

De kinderen van de kinderclub. Dat het team de verhalen en activiteiten met ze mogen doen, zodat de kinderen op een eenvoudige manier God mogen leren kennen.

25 Juli.

De tieners op de camping. Dat zij het dabarteam mogen vertrouwen, zodat er goede en open gesprekken mogen zijn.

27 Juli.

Bid voor de gebrokenheid in het leven van mensen. Ook op de camping is er verdriet, eenzaamheid en moeite.

26 Juli.

Bid dat het team tijdens de activiteiten zullen zien wie liefde, tijd en aandacht nodig heeft. En Gods Liefde mogen uitstralen.

28 Juli.

Wilt u bidden voor de IZB. Die als organisatie landelijk het dabar ondersteund (praktisch en geestelijk)

29 Juli.

Bid voor het team en het pastorgezin als ze vandaag weer naar huis gaan. Wilt u hen Gods Zegen toe bidden.

ZEGEN

*De Heere zegene
en behoeede u.
De HEERE
doe Zijn aangezicht
over u lichten
en zij u genadig.
De Heere verheffe
zijn aangezicht over u
en geve u vrede.
Amen.*